

Heidi Schröder, jeugdwerker bij de Hoofdhof

Sinds half mei 2017 werk ik als jeugdwerker bij de Protestantse gemeente Berkum. Ik heb een aanstelling van 19 uur per week, waarvan 3 uur per week bestemd is voor begeleiding en toerusting vanuit JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse kerk Nederland.

Ik ben geboren op 29 juni 1984 in Gouda, kind van een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Sinds mei 2016 ben ik getrouwd met André van der Wijk en samen wonen wij in Zwolle-Zuid, met onze kat Johnny.



In Gouda deed ik eerst de Mbo-opleiding Sociaal Pedagogisch werk. Vervolgens begon ik in Amsterdam aan de studie Theologie en Levensbeschouwing, aan de Fontys Hogescholen. Een Katholieke opleiding, terwijl ik van huis uit Christelijk Gereformeerd ben...

Ik houd erg van het zoeken naar samenwerking tussen kerken maar ook met andere geloofsgemeenschappen, zeker daar waar het jeugdwerk betreft.

Ik verhuisde in mijn studietijd naar Amsterdam. Na het afronden van mijn HBO-studie, ging ik verder studeren aan de VU. Na een schakeljaar volgde ik de eenjarige mansteropleiding Living Reformed Theology, binnen de faculteit Godgeleerdheid. En ondertussen werkte ik een paar uur per week als jongerenwerker bij de Protestantse kerk van Amsterdam, in Noord.

Zoals het veel mensen overkomt ontmoette ik tijdens mijn studietijd André, die vanwege een eerder Journalistiek studie aan Windesheim, in Zwolle woonde. En zo verhuisde ik in 2010 naar Zwolle. Een grote overgang vond ik het: van een studerend leven in Amsterdam, naar een werkend leven in Zwolle. Ik kreeg een baan als jeugdwerker in Heino en ontdekte dat ik het werk als jeugdwerker mooi, spannend, zinvol en uitdagend vond. Begin 2014 begon ik als jeugdwerker bij de Protestantse gemeente van Deventer en iets later bij de Protestantse gemeente van Emmeloord. Sinds mei 2017 werk ik in de Hoofdhof en combineer ik dit met mijn werk in de Grote- of Lebuinuskerk in Deventer.

16 uur per week zet ik mij dus in voor de Hoofdhof en dan m.n. voor de jeugd. Dat lijkt heel veel misschien, zeker voor een gemeente die op het eerste gezicht niet vol zit met jonge mensen. Juist dát spreekt mij wel aan. Want waar zijn die kinderen, jongeren en ouders die wel lid zijn maar niet zichtbaar op de zondag? Wat hebben juist zij de kerk te zeggen? Ik vind het een uitdaging te zoeken naar contact, ook al ziet dat contact er misschien wel heel anders uit dan dat we gewend zijn. In de tijd dat ik in Berkum werk, hoop ik dáár iets van te ontdekken.

Ik werk vanuit de overtuiging dat het van belang is dat er mensen zijn die met jonge mensen optrekken, juist in een soms zo complexe fase van het leven. Ik geloof in het belang van present zijn bij belangrijke markeermomenten in het leven van jonge mensen, zoals de overstap naar een (nieuwe) school, het doen van examens of het ingaan van je studententijd. En ik heb de overtuiging dat de Bijbelse verhalen ons iets te zeggen hebben over wat écht goed leven is, ik geloof dat zij gaan over óns en hoop dat deze verhalen blijven klinken in onze woorden en daden; in de kerk maar zeker en vooral ook daarbuiten.

In houd erg van de Wadden, vooral van Ameland. Als de zon schijnt kun je me vinden op het terras in de stad. Als het kan, kijk ik naar GTST. Ik ben een liefhebber van de drukte van grote steden, maar ook van (de rust en stilte in) kloosters. Een aantal keer per jaar organiseer ik Taizévieringen in de Grote kerk van Zwolle. En in de auto luister ik het liefst naar uiteenlopende muziek (als het maar hard aanstaat), van Johnny-Cash tot de 3 J's..

Contact?

Mail naar h.schroder@protestantsekerk.nl of bel naar 06 45254213